

Editie 1: Jeugdkamp 2010: Op Survival in HeinoZondag 27.06.2010: Jeugdkamp beleeft tropische première

Het eerste Dros/Alterno jeugdkamp zit er weer op. Het kamp met als thema survival vond plaats op het terrein van Summercamp Heino. De 35 deelnemers en 5 koppige begeleiding konden door de ideale weersomstandigheden extra genieten van dit outdoor-kamp. Op vrijdagavond na aankomst zelf je broodjebakken en na een potje volley- of voetbal tegen Duitse opponenten nog een paar uurtjes door met het weerwolvenspel onder de enthousiaste leiding van Marinda vd Loo. Na een uiteraard zeer korte tot voor sommigen zelfs afwezige nachtrust wachtte op zaterdag de "Challenge run".



Touwbanen hoog in de bomen, kanoën, vlotje bouwen (en varen), steppen, klimmen, boogschieten om maar eens een paar van de tien onderdelen op te noemen, afgewisseld met verfrissende zwempartijen lieten ook deze dag omvliegen. Na een overvoedige barbeque op zaterdagavond kon er gezwommen worden in het zwembad en gedanst in de disco. Uiteraard was er ook de mogelijkheid om voetbal te kijken en ook de spelletjes liefhebbers kwamen ruimschoots aan hun trekken. Nooit geweten dat stressen leuk kan zijn.



En wat zou een Alterno-kamp zijn zonder volleybal...dus op zondagochtend aan de gang op 3 velden met een mix-mix-mix toernooi. Na de lunch nog even plonsen zodat bijna ongemerkt om 16.00 uur de eerste deelnemers alweer door de ouders huiswaarts gebracht werden. Een gezellig warm kamp zit er weer op. Het eerste, maar als het aan de organisatie ligt zeker niet het laatste Alterno jeugdkamp. (JM).